

Aliyana - 12 jaar

IMC Basis Oss

Hallo juf Carola mijn gedicht van IMC is,

Het is zo raar,

Ik wil je knuffelen

Een kusje geven op je wang,

Maar dat mag niet.

De deuren dicht

Ik blijf hier

En jij moet daar.

Het is raar

Het is jammer.

Maar het is toch waar.

Dit is mijn gedicht.