

Mijn coronagedicht

Deze gedicht gaat over mijn quad die ik verlang voor mijn verjaardag die ik heb gezien op motorpromo.

Dit is april, dan krijg ik wat ik wil.

Waarom? Omdat het bijna mijn verjaardag is, dan wordt mijn verlanglijstje zonder geduld vervuld.

Door deze corona omstandigheden, komen veel dingen op mijn lijstje als afwezigheden.

Zoals als de quad die ik al heel lang naar verlang, is nu als lijn achter het behang.

Door die 5G zie ik mijn quad nu bij iedereen op tv.

Ik zou hem graag ook willen, zodat ik in dit mooi weer hiermee buiten kan gaan chillen.

Wat ik nu heb is veel pech, alstublieft corona ga eens weg!

Dus weg met die tegenslag, zo voor mijn verjaardag.

Al die symptomen zijn nu ook dromen die nu niet meer uitkomen.

Zoveel dromen, kunnen misschien nu niet uitkomen.

Mijn droom zoals: niet gaan pitten maar op mijn quad gaan zitten.

Die dromen zijn dus nu vergaan, corona! Dat heb jij gedaan.

Ja, corona! Dat heb jij goed verstaan! ga weg anders ben jij gedaan!

Laat dit een sein zijn! Want wat je doet is niet fijn! En daar doe jij veel mensen mee pijn!

Corona mijn boodschap is verplicht, hierbij het einde van het gedicht.



Geschreven door: David Amankwah
(1^{ste} jaar leerling IMC weekendschool)

Geboortedatum: 30-04-2020

Plaats: Amsterdam