

Isa - 11 jaar

IMC Basis Oss

Alleen

Wat kan ik doen?

Geen vrienden met wie ik lekker gek kan doen,
Geen familie om gezellig mee bij te kletsen,
Geen sport waarbij ik met de slappe-lach op de grond lig,
Geen school waarbij ik mezelf zelfverzekerd voel.

Maar weet je wat ik nu nog het meeste mis?

Geen chaos als de juf de klas uit is,
De grappige kinderen die flauwe grappen maken tijdens de les,
Die gezellige groepsknuffels,
Die gekke bekken tijdens een cito,
De pauzes waarin we lekker gek kunnen doen.

Ik wist nog niet dat dit virus je zo kan laten veranderen.

En nu?

Wachten totdat ons leventje weer hetzelfde wordt.

En later,

Zitten we met z'n alle op het schoolplein, blij te zijn dat we naar school kunnen.

En niet meer in quarantaine zitten.

En oja, gebruik niet teveel wc-papier hé.